

Hans Hjort (Røvballe Hans)

Om Hans Hjort går der mange historier og jeg skal her forsøge at skrive nogle af dem på papir.

Hans var nitter på værftet eller det der i dag hedder Danyard, som nu er lukket. Dengang hed det Frederikshavn Værfts- og Flydedok.

Hans blev kaldt "Røvballen" et navn han også brugte om sig selv. Han var uden tvivl en dygtig arbejder og det sjak han var nitter for udførte mange opgaver på værftet.

I sådan et sjak er der som regel 3 mand, en Naglevarmer, en Forholder og en Nitter. Forholderen hed Alex. Dengang drak man ikke vand, men øl og sjakket kunne til tider være meget tørstige, særlig når det var lønningsdag, skulle "Tut"regningen jo betales og de første par bajere røg jo ned, så gik det ellers nord ud af byen for at slutte på Forsamlingsgården og så var de ikke ædru længere. Der var jo stadig langt hjem, som for både Hans og Alex vedkommende var på Apholmen, her havde Hans et lille hus, kone og mange børn.

Engang var Alex gået i forvejen og begge brugte at skyde genvej gennem kirkegården, det fortælles at Alex faldt i en nygravet grav. Lidt efter kom Hans samme vej og han hørte en der sagde "jeg fryser", Hans kiggede og sagde så "Det kan jeg godt forstå du har jo også kastet dønen af dig" og så fortsatte han.

Hans var jo meget slagfærdig og havde altid en hurtig replik. Jeg husker, mens jeg var i lære under krigen, en morgen var Hans og jeg lidt sent på den og det gik i skarp trav ind af porten, Hans altid i fladbundet træsko, vi skulle jo nå over og stemple kortet.

Da tabte Hans sin madkasse og alle klemmerne røg ud.

Hans bemærkning: "Nå, der røg skorpeskrinet og alle glansbillederne." Og så gik Hans i gang med at samle op, om han fik stemplet til tiden, ved jeg ikke.

Men der var pålæg på brødet, det er hændt for Hans, når det meste af ugelønnen var brugt på værtshus, så fik Hans ølkapsler på brødet en dagstid.

Det fortælles også at fru Hjort til tider fik nok af drukturene og flyttede ovenpå med børnene. Det lod Hans sig ikke mærke med, han blev nede i køkkenet. Når det så var den 1. i måneden gik Hans op og bankede på døren og fru'en råbte, hvem er det?. Det er værten, jeg vil gerne have husleje.

Jeg husker fru Hjort som en lille dame, der altid gik på torvet og gjorde indkøb, hun var altid i kludesko med cykeldæk sål.